

18 April '45

Lieve Vader en Moeder,

Eindelijk zijn we vrij, wat een opluchting. Ik kan het me haast niet begrijpen En zo gauw! Dat had ik nooit gedacht. Wat ging het in't laatst hard hé. Het was hier zo'n spanning. Zaterdagavond stonden de Canadezen al voor Leeuwarden, en Zondag had de ondergrondse Leeuwarden al vrij. Zondagavond gingen er al een heleboel mensen uit het dorp de Tommies kijken. Maandag zijn we de hele dag in Leeuwarden geweest met Oom. Daar werden een heleboel NSB-ers opgepakt en meisjes die met moffen gegaan hadden, wat hadden wij een plezier, en er waren zoveel Canadezen met auto's, pantserwagens, tanks en moters. We hebben ons de ogen uitgekeken. Maandagmiddag zouden we naar Piet S., die de melk dan bij ons door het gaatje in de schutting bracht. Onderweg kwamen we een broer van Oom S. tegen, dat was Henk S., daar was Piet S. ook. Misschien was Piet

2.

wel bij hem thuis, maar hij wist het niet. Toen gingen wij maar naar Henk S. zijn Boerderij. maar daar was geen Piet. Die was met zijn kameraad naar de Canadezen te kijken. Oom S. zijn vader woonde daar heel vlak bij Henk S. dat toen gingen we daar even heen. Daar was Oom S. zijn moeder alleen thuis. Toen zij Oom Zegt u maar van Johannes met beide jongens, dan weet hij het wel. Maar toen Oom dat zei wist Oom S. zijn moeder het ook wel. Kom maar gauw binnen zei ze, toen hebben we een poosje fijn gepraat. Bij een glas ouderwetse limonade. Ze zei dat Piet bij Henk S. melken moest. Maar hij was naar Leeuwarden. Kwart voor vijf stapten we op naar Leeuwarden. Dan moesten we Piet tegenkomen. En ja. Midden onderweg daar kwam hij aan. Ik fietste voorop. Ik zei: 'Die moeten we hebben' Hij keek me eens aan en lachte wat maar had het nooit in de gaten. Maar toen hij Hampel en Oom Johannes zag kreeg hij

3.

het in de gaten. Hij was zo blij dat hij ons zag. Hij was van plan om maandag naar Oom S. in D. te gaan en dan bericht voor U meenemen dat was wat! Deze brief neemt hij dan mee. We zijn zo gezond als visjes, en doen vanalles. Ik heb een hele mooie grote witte Vlaamse reus. Met jongen, allemaal roode oogjes. Zo mooi. Ik melk altijd. We hebben op de Boerderij een veulentje gekregen. Het is de tijd nog niet, maar voor ik het vergeet Vader, welgefeliciteerde met U verjaardag. U hebt al een mooi cadeau. De bevrijding. Van mij dan een hele dikke kus, en voor Moeder ook een. We mogen G wel danken voor deze mooie dagen. We zijn gauw weer bij mekaar en dan kunnen we nog veel meer vertellen. Dan raak ik niet uitgepraat want we hebben zoveel beleefd. Nu de groeten en tot ziens en heel veel dikke kussen voor Vader het meeste want die is gauw jarig.
Dag! (oooo)Deze kussen zijn voor Moeder
(oooooooo) Deze voor Vader

4.

Ik zet er nu
geen
vreemde
naam op
Alleen maar van
Bert
dat mag
nu wel weer

Dag!

Ik zie u gauw weer terug. Bert